



OKÉ. NU FF TERZAKE...

Dacht je dat de leerplicht je enige verplichting was?

Dat je leven na je schooltijd pas echt begint?

Inderdaad.

Dan begint het.

Dan moet je gaan werken.

Of je kunt gaan studeren.

Een baan op je achttiende zal je niet veel opleveren.

Ga je studeren, dan bouw je direct een studieschuld op.

En daarna moet je gaan sparen voor een huis, en een hypotheek nemen.

Zo begint je volwassen leven.

Met schulden.

Kan dat niet anders? Tuurlijk wel. Met een basisinkomen. 65+'ers hebben al een soort basisinkomen. AOW. Daar hebben ze hun hele leven hard voor gewerkt, zeggen ze. Maar toen zij begonnen zag de wereld er een beetje anders uit dan nu, en hun werk ook.

Met een basisinkomen kun je gaan studeren zonder dat je een schuld opbouwt. Je kunt voor jezelf beginnen met werk dat jij zinvol acht, voor jezelf, en voor de wereld, zonder dat anderen je opdragen wat jij moet doen. Denk erover.

Kijk op <https://basisinkomen.nl>

